



Kerkdiensten

Zondag 26 januari 9.30 uur prop. Jillian Barrett-Tolk, Den Haag
Collecten: 1. Nederlands Bijbelgenootschap 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 2 februari 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft. Viering Heilig Avondmaal
Zondag 9 februari 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten

Bij de dienst van 26 januari

Vrouwe Wijsheid vs Vrouwe Dwaasheid



Wat is wijsheid? Kennis spreekt, maar wijsheid luistert. Dat is een interessant gezegde van Jimi Hendrix, een popmuzikant uit de jaren 60 geloof ik...en zo zijn er vele citaten en gezegden te vinden over wat wijsheid nu precies is en hoe het precies te verkrijgen. Komende zondag wil ik het gaan hebben over Bijbelse wijsheid, gesteld door de auteur van het boek Spreuken. Ik ga het ook hebben over het tegenovergestelde van wijsheid. Dat is namelijk

dwaasheid en ik probeer uit te leggen hoe de Bijbel daartegenaan kijkt. Wijsheid en dwaasheid worden in het boek Spreuken dus voorgesteld als twee vrouwen en dat gaan we zondag verder bekijken...Ik kijk ernaar uit!
Graag tot zondag!
Jillian Barrett-Tolk

Van de diaconie/ZWO

Zondag 26 januari 2025 is de collecte voor kinderen in Guatemala.



Elk jaar besteden we aandacht aan Bijbelzondag. We willen elkaar inspireren om de Bijbel open te doen en de verhalen met ons leven te verbinden. Op Bijbelzondag staan we extra stil bij de zeggingskracht van de Bijbel, dichtbij en wereldwijd. Dit jaar staan de kinderen in Guatemala centraal.

In dit Spaanstalige land dat in Midden-Amerika ligt en grenst aan Mexico, Honduras en El Salvador is de Bijbel een bron van hoop.

Meer dan 70% van de bevolking leeft in armoede. In de arme wijken van de grote steden gaat armoede gepaard met corruptie en geweld door bendes. Te midden van deze omstandigheden zet het Bijbelgenootschap van

Guatemala zich in om kinderen een hoopvol perspectief te bieden door samen de bijbel te lezen. Geef de kinderen in Guatemala een Bijbel! Geef in de collecte.



Scan de QR-code om te betalen voor Collectegift Diaconie/ZWO.
Gebruik de Camera App op je telefoon
<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=C7uxu>

De tweede collecte is voor onze kerk De Lichtbron.

Uit de gemeente

Mevrouw Wil Leerdam-Boulogne is goed hersteld van de longontsteking die zij na haar beroerte had opgelopen en mag donderdag voor verdere revalidatie vanuit het ziekenhuis naar revalidatiecentrum Westhoff, afdeling Slauerhof, Julialaantje 38, 2283 TB Rijswijk. Zij is blij met alle kaartjes van dierbaren en gemeenteleden. Fijn dat wij als gemeenschap haar via een kaartje kunnen bemoedigen. Wij wensen Wil veel sterkte en Gods nabijheid toe bij de verdere revalidatie.

Onze predikant Marjan Zebregs en haar man Rolf Voormolen zijn afgelopen woensdag verhuisd naar Voorburg. Wij wensen hen alle goeds en Gods zegen in hun nieuwe woonomgeving.

Ria Jongerius

Wij feliciteren

30 januari mevrouw M.C. de Kraa-Koetsier

Terugblik op de oecumenische viering

Zondag 19 januari was er een oecumenische viering in de Sint Jan de Doperkerk in het kader van de week van gebed voor de eenheid van christenen. Het thema van de viering was *Ja, ik geloof*.

Ongeveer 200 gelovige broeders en zusters uit alle kerken van Wateringen en Kwintsheul waren aanwezig. Er was een gelegenheidskoor samengesteld met mensen uit de Lichtbron, de Maranathakerk, de Pleinkerk, de Andreaskerk en de Sint Jan de Doperkerk. Het koor bestond uit 32 mensen die o.l.v. dirigent Ben Kester en met muzikale begeleiding van Norman Lie de sterren van de hemel zongen! Vooral het lied "Heer U bent altijd bij mij" raakte menig kerkganger!

Voorgangers Walther Burgering en Marcel Lie, (Gesina Joziase was helaas verhinderd) wisselden elkaar af en Ducky Schreiber en Kittie Lupker verzorgden de lezingen. Ds. Marjan Zebregs werd nog even naar voren geroepen en kreeg na mooie woorden van Walther Burgering een lichtje aangeboden.

Na afloop praatten circa 100 mensen nog even gezellig na met een kop koffie. Het is mooi om te zien dat we ondanks onze verschillende geloofsovertuigingen heel goed samen door één deur kunnen! Mijn overtuiging is dat we elkaar alleen maar kunnen versterken en ik hoop dat we nog veel meer mooie bijeenkomsten kunnen organiseren met elkaar!

Els Rodenburg



In memoriam Trudi Gelderbom

Trudi wordt geboren op 8 juni 1937. Precies een half jaar na Adri, die ze pas zo'n 20 jaar later zou ontmoeten. Ze groeit op in Hardinxveld-Giessendam in een klein dijkhuisje aan de Merwede. Ze leert daar, in de Merwede, zwemmen van haar vader. Haar moeder is huisvrouw, haar vader is arbeider en na Trudi's geboorte krijgen haar ouders nog twee dochters en daarna nog twee zonen.

Van de oorlog weet Trudi niet veel meer, maar wel wist ze nog te vertellen dat ze op Bevrijdingsdag bang was om met een rood wit blauwe strik voorbij Duitsers te lopen. Ze bedekte de strik met haar hand en werd hier om hard uitgelachen door Duitsers die ze passeerde.

Haar vader schrijft haar in voor een opleiding in de verpleging (psychiatrie)... maar hij sterft jong aan kanker. Het is een enorme klap voor het gezin, ook voor Trudi. Trudi's opleiding wordt uitgesteld, ze helpt haar moeder die naast Trudi nog vier jonge kinderen heeft. Als moeder alles weer een beetje op de rit heeft vertrekt Trudi alsnog naar Bennebroek om haar opleiding verpleegkunde te starten. Het is een schot in de roos. Ze vind de opleiding direct enorm leuk en ze ontmoet daar Adri die dezelfde opleiding volgt. Het wordt haar grote liefde. Ze waren aan elkaar gewaagd. Niemand was de baas, er was af en toe ruzie, maar ze hielden van elkaar. Zielsveel. Al snel wordt er getrouwd en ze krijgen drie zoons; Bert, André en Johan.

Na wat omzwervingen (o.a. woonden en werkten Adri en Trudi in Tiel, Doetinchem en Nieuwveen) komen Adri en Trudi terecht in Kwintsheul aan de Grutto. Daar zouden ze zo'n 40 jaar blijven en ze maken daar vrienden, vrienden in de straat. Adri gaat als adjunct-directeur werken bij de Ark (later bij het Westerhonk in Monster), Trudi als verpleegster op een afdeling met demente ouderen op Sammersbrug. Alle drie de zoons gaan op school naar de Pieter van der Plasschool en de gereformeerde kerk wordt hun kerk. Adri is lid van het zangkoor.

De gereformeerde kerk is belangrijk voor zowel Adri als Trudi. Ze vinden het bovendien een fijne club mensen en willen daar graag bij horen en deel van uitmaken.

Haar jongste zus Ali overlijdt jong. Ook dit is een enorme klap voor Trudi. Opnieuw is het kanker, dezelfde ziekte als waar haar vader aan overleed.

Na een aantal jaar op Sammersbrug gewerkt te hebben wordt Trudi door Sammersbrug aangeboden een HBO opleiding verpleegkunde in Den Haag te volgen en een dagbehandeling voor ouderen met dementie op te starten. Die kans grijpt ze met beide handen aan. Het is naast het hebben van een echtgenoot waar zij zoveel van houdt en drie kinderen een groot geluk. Ze houdt van het werk en praat er altijd over (als ze niet zit te lezen, een andere passie van Trudi). Ze is ook trots dat ze dit bereikt heeft. Voor vrouwen van haar leeftijd is het niet gewoon. Ze is iemand die altijd wil geven en helpen. De baan is haar op het lijf geschreven.

Als Adri en Trudi zo tegen de 60 lopen stoppen ze beide met werken. Ze gaan met vervroegd pensioen. De kinderen zijn de deur uit en ze gaan samen door Europa trekken met een camper busje. Maanden lang blijven ze weg om vervolgens thuis te komen en weer maanden te vertrekken. Opnieuw zijn ze dolgelukkig. Totdat Adri ziek wordt en ook aan kanker overlijdt. Trudi komt er eigenlijk niet meer bovenop. Het verdriet lijkt te groot. Als dan ook nog corona door het land woedt en Trudi meer binnen moet blijven dan haar lief is, wordt ook nog eens Alzheimer bij Trudi geconstateerd. In het begin lukt alles nog wel met hulp van haar kinderen en thuiszorg, maar na verloop van tijd is het niet veilig om nog alleen thuis te wonen. Trudi gaat wonen op Vlietzicht en krijgt daar de zorg die zij zelf vele jaren op Sammersbrug aan anderen gaf. Na vier jaar op Vlietzicht is het op. Trudi overlijdt in het bijzijn van haar kinderen.

Alle drie haar zoons hielden zielsveel van haar. We zijn blij dat Trudi onze moeder was. Zij was een zeer liefdevolle vrouw, en om met de woorden van haar kleindochter te spreken: Trudi wás liefde!

Johan Gelderblom

Op de dinsdagen 4 en 18 februari hebben we weer onze soosmiddagen.

Op **18 februari** is er **de jaarvergadering**, waarbij wij de financiële zaken van onze afdeling bespreken. Ook is er natuurlijk de gelegenheid om ideeën aan te geven en vragen te stellen.

Namens het bestuur en coördinatie team:

Joke van der Lelij, tel. 0174-292928

Agenda

Dinsdag 11 februari 10.00 uur gespreksgroep in De Lichtbron



Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs,

predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij graag inleveren in Word:

donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.